



Kerstmis en de doop van Jezus

Kerstmis is een feest voor iedereen!

In het kerstverhaal zegt de engel tegen de herders: "Vandaag is er een koning geboren voor jullie allemaal, in de stad van David. Ga Hem maar zoeken." Waar vind je deze koning? In de kerststal natuurlijk!

Met deze editie kun je eigen kerststal maken en stellen alle beelden zich aan je voor. Zo kun je leuke weetjes met iedereen delen! Hoe leuk is het om iemand uit te nodigen om met je mee te gaan naar een viering of een kerststal te bezoeken in de kerk bij jou in de buurt? Samen Jezus zoeken is leuker dan alleen! Dat deden de herders ook.

De leden van de redactie wensen jullie een mooi Kerstfeest en een gelukkig 2025!

Speciale vieringen

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

24 december 18.00 uur **Familieviering** voor volwassenen en kinderen met kerstspel.

25 december 09.00 uur **Herdertjesviering** voor jonge kinderen.

H. Antoniuskerk, Best

24 december 19.00 uur **Familieviering** voor volwassenen en kinderen.

12 januari 11.00 uur **Familieviering** met de a.s. vormelingen.

13 januari 20.00 uur **Informatieavond Eerste Communie** voor de ouders van de a.s. communicanten in Best.

Sint-Odulphuskerk, Best

25 december 09.30 uur **Herdertjesviering** voor jonge kinderen.

H. Willibrorduskerk, Middelbeers

24 december 16.00 uur **Kerstviering** waarin kinderen een groet aan het Kerstkind mogen brengen. Na de viering is er warme chocomel en iets lekkers. Kinderen mogen een mooie kleurplaat mee naar huis nemen.



Verschijningsdata en thema's DigiDulfke

- **14 januari:** Maria Lichtmis en Valentijn
- **16 februari:** Veertigdagentijd
- **16 maart:** Goede Week en Pasen
- **20 april:** Paastijd en Maria
- **18 mei:** Pinksteren, Hemelvaart en Odulphus
- **15 juni:** Petrus en Paulus
- **20 juli:** Kleine vakantie-editie





Dit ben ik: Jezus

Naam: Jezus van Nazareth

Geboortedatum: Jullie vieren mijn verjaardag op 25 december. Ik vind dat prima. De meeste onderzoekers zeggen dat ik zeven jaar voor mezelf ben geboren, dat wil zeggen 7 voor Christus. Ook oké. Maar het is pas echt cool dat door mijn geboorte er een nieuwe tijdrekening begon!

Ouders: Maria en Jozef de timmerman.

Talen: Armeens, beste vreemde taal is Hebreeuws.

Beroep: Timmerman, meubelmaker.

Hobby's: Trekken, zeilen, bergbeklimmen.



Belangrijkste gebeurtenis: Dat waren er nogal wat ... O, ik weet het. Dat mijn moeder me eens op een bruiloft water in wijn liet veranderen, zodat het feest niet in het water zou vallen ... Maar de grootste klapper was mijn verrijzenis. Ik leef!

Ik houd van: Alle mensen. Maar soms ben ik graag alleen. Ik houd ervan om de voeten van mijn vrienden te wassen, zieken genezen en zonden vergeven, praten met mijn Vader in de hemel en andere mensen over God vertellen.

Ik houd niet van: Als mensen in categorieën worden verdeeld, in arm en rijk, vroom en niet-zo-vroom, en als mensen niet meer zo leven als God het wil.

Mijn motto: Gooi nu je leven over een andere boeg, want God komt al bijna.

Wat ik zo leuk vind aan jou: Dat we elkaar op deze bladzijden beter leren kennen.

Dit ben ik: Engel

Naam: Gabriël

Geboortedatum: Heb ik niet, ik ben er sinds alle tijden.

Ouders: Heb ik niet, wel een schepper: God.

Talen: Alle talen, mijn specialiteit is de taal van het hart.

Beroep: Ik bezorg berichten.

Hobby's: Vliegen, zingen, mensen laten schrikken (grapje!!!)

Belangrijkste gebeurtenis: Mijn bezoek aan Maria om haar te laten weten dat ze een heel bijzonder Kind zal krijgen: de Zoon van God.

Ik houd van: Alle mensen en daarom wil ik ze beschermen

Mijn motto: Wees niet bang want ik breng goed nieuws!

Wat ik zo leuk vind aan jou: Alles!





Dit ben ik: **Maria**

Naam: Maria, vrouw van Jozef de timmerman uit Nazareth.

Geboortedatum: Heel veel mensen over de hele wereld gedenken mij iedere dag en vieren de bijzondere momenten uit mijn leven. Er zijn voor mij 4 hoogfeesten; 3 feesten en 5 gedachtenismomenten door het jaar.

Ouders: Joachim en Anna, op 26 juli is hun gedenkdag.

Talen: Inmiddels spreek ik alle talen van de wereld.

Belangrijkste gebeurtenis: Ik ben bescheiden en spreek daar liever niet over ... maar dat God mij heeft uitgekozen, een meisje uit Nazaret, om mee te werken aan zijn plan om jullie te redden dat kan ik nog steeds niet bevatten ...

Ik houd van: Jozef en Jezus, van zijn leerlingen, als moeder van jullie allemaal!

Ik houd niet van: Koningen en presidenten die mensen onderdrukken en uitbuiten

Mijn motto: "Mij geschiede naar uw woord."

Wat ik zo leuk vind aan jou:

Ik ben zoals je moeder en net als zij vind ik je uniek en goed zoals je bent!



Dit ben ik: **Jozef**

Naam: Jozef, zoon van Jacob

Geboortedatum: 0 voor Christus, jullie gedenken mijn sterfdag op 19 maart.

Ouders: Zoon van Jacob, stammend uit het geslacht van koning David (ja, die heel beroemde koning David!).

Talen: Aramees, Hebreeuws

Beroep: Timmerman

Hobby's: Houtsnijden

Belangrijkste gebeurtenis: Mijn droom waarin een engel mij geruststelde over de komst van Jezus en dat ik Maria moest beschermen door met haar te trouwen.

Ik houd van: Maria, mijn pleegzoon Jezus en mijn andere kinderen.

Ik houd niet van: Ik ben een man van weinig woorden en sta liever niet in de aandacht

Mijn motto: Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Wat ik zo leuk vind aan jou: Dat ik een vader en beschermer voor jou mag zijn.





Dit ben ik: **Os**

Naam: Shor

Geboortedatum:

3 Jaar voordat Jezus werd geboren.
De precieze datum weet ik niet.
Ik vierde mijn verjaardag toch nooit

Ouders: Geen idee. Ik heb nog wel een tijdje bij mijn moeder gewoond, want van haar kreeg ik eten. Wie mijn vader is, is een familiegeheim.

Talen: Ik kan loeien als een koe.

Belangrijkste gebeurtenis: Ineens werd mijn stal, die ik al langere tijd voor mij alleen had, een heel belangrijke plaats in het kerstverhaal. Jozef en Maria vonden er onderdak en Jezus werd er geboren! Een wonder! Wat is zo'n baby'tje kwetsbaar en klein!

Ik houd van: Gezelschap. Ik ben veel alleen, dus ik ben extra blij als ik bezoek krijg.

Ik houd niet van: Hardroepers: soms loeien mensen ook, terwijl dat helemaal niet hoeft.

Mijn motto: Samen is veel leuker dan alleen.

Dit ben ik: **Ezel**

Naam: Hamor

Geboortedatum: Helaas vonden mijn ouders dat niet belangrijk genoeg om op te schrijven, dus vier ik ook nooit mijn verjaardag.

Ouders: Ik groeide op in een kleine kudde en de andere ezels waakten over mij als een soort vader en moeder.

Talen: Balken, zo 'praten' wij ezels met elkaar.

Beroep: Transporteur: ik vervoer mensen en pakketjes.

Belangrijkste gebeurtenis: Ik was toch maar mooi de eerste ezel die Jezus op mijn rug mocht dragen! Hij zat toen nog bij Maria in haar buik. Het was een pittige reis, van Nazareth naar Bethlehem, maar ik deed het graag! 33 Jaar later mocht een collega-ezel Hem op Palmzondag vervoeren.

Ik houd van: Balkenbrij, klare duidelijk taal!

Mijn motto: Koppig zijn voor het goede doel, is zo gek nog niet.

Wat ik zo leuk vind aan jou: Dat jij, denk ik, ook wel eens zo koppig als een ezel bent! En jij stoot je vast ook nooit 2x aan dezelfde steen?!





Dit ben ik: **Schaap**

Naam: Khibsa. De herders en de herdershond, die zorgen dat er geen schaapjes kwijtraken, kennen ons allemaal precies, ook al kennen ze onze namen niet allemaal.

Geboortedatum: De meeste lammetjes worden geboren in het voorjaar. Dan hebben de herders het te druk, om dat allemaal op te schrijven. Ze vinden het ook niet zo belangrijk: als de lammetjes maar gezond zijn!

Ouders: Met mijn moeder en mijn twee zusjes leefde ik in een kudde op de hei bij Bethlehem. Mijn vader was maar een poosje in onze kudde; hem kende ik niet zo goed.

Talen: Wij blaten en mekkeren veel.

Belangrijkste gebeurtenis: Ik ben er nog steeds trots op, dat ik samen met een paar herders en schaapjes bij het Kindje in de stal op



bezoek mocht, toen het pas geboren was! Dat was heel bijzonder.

Ik houd van: Alle schaapjes van de hele wereld! Noemde Jezus jullie ook niet zijn schaapjes?

Ik houd niet van: Mekkeren, als daarmee 'zeuren' wordt bedoeld.

Mijn motto: De Herder zoekt altijd het schaap dat verloren is. Het komt altijd goed.

Wat ik zo leuk vind aan jou: Dat jij ook van schaapjes houdt. Ik hoorde zelfs dat je ze telt om in slaap te vallen ...

Dit ben ik: **Herder**

Naam: Levi.

Geboortedatum: 16 jaar voor Christus.

Ouders: Ik noemde ze altijd 'vader' en 'moeder'. Hoe hun namen waren, ben ik vergeten.

Talen: Hebreeuws

Beroep: Herder

Hobby's: Wol spinnen en daarvan een trui breien.

Belangrijkste gebeurtenis: Dat een engel ons midden in de nacht groot nieuws kwam vertellen. Wij gingen toen snel naar de stal, waarin we Jozef, Maria en het kindje Jezus vonden.

Ik houd van: Mijn schaapjes, zoals Jezus dat ook deed. Ik houd dus ook van alle mensen, die iets goeds voor een ander willen doen.

Ik houd niet van: Opscheppers, die van alles het eerste en het meeste willen hebben.

Mijn motto: Doe maar gewoon en zorg goed voor elkaar.





Bezoek aan de kerststal

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot

25 december 13.30 - 15.30 uur
26 december 13.30 - 15.30 uur

Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17, Oirschot

Kerststal buiten te bezichtigen t/m 6 januari

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best

Vanaf 10 december dagelijks van 08.00 - 18.00 uur

25 december 12.00 uur - 16.00 uur
26 december 14.00 uur - 16.00 uur

Er staat een wensboom bij de kerk. Hierin kan iedereen foto's, goede wensen, een mooie boodschap, tekening of gedicht hangen.

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best

25 december 14.00 - 16.00 uur, om 14.30 uur wordt het Kerstverhaal voorgelezen

H. Willibrorduskerk, Willibrordstraat 16, Middelbeers

19 december 17.00 - 20.00 uur: Lichtjesticht voor leerlingen van de basisschool met o.a. bezoek aan de kerststal in de kerk van Middelbeers

25 december 14.00 - 15.30 uur
26 december 14.00 - 15.30 uur

Kerststal en Kerststallenroute De Vleut

De Kerststal en Kerststallenroute worden op zaterdag 14 december om 18.00 uur geopend bij de Mariakapel in De Vleut. Daarna is de grote Kerststal tot en met 6 januari iedere dag geopend van 09.00 - 22.00 uur.

De Kerststallenroute kan in die periode de gehele dag gewandeld of gefietst worden. Vanaf 16.00 - 22.00 uur zijn de meeste kerststalietjes verlicht.

Op 27 december zullen van 18.30 - 21.00 uur op verschillende plaatsen langs de route muziekgezelschappen staan die kerstliedjes spelen of zingen.

Colofon

Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, Theamarie Geilleit - Goossens en Wilfred van Nunen.

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, Marcel Jurriëns, freepik.com, vecteezy.com, pinterest.com, opkijken.nl, wikipedia.org, zoom.nl

Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl. Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Woordzoeker

Streep de woorden weg in het hok.
Van de tien letters die overblijven,
kun je weer een woord maken.
Dit woord is de oplossing van de puzzel.

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| AANBIDDEN | HEDEN | NAZARETH |
| ANNA | HERBERG | NEDERIG |
| ARM | HERDERS | RAAD |
| AUGUSTUS | JERUZALEM | RIJK |
| BETHLEHEM | JOZEF | SIMEON |
| BLIJDSCHAP | KEIZER | STAD |
| DOEKEN | KLEIN | STER |
| DUIVEN | KONING | TIJD |
| ENGEL | KRIBBE | VOLK |
| GOUD | MAAGD | VREDE |
| GROOT | MARIA | WELBEHAGEN |
| HAAST | MIRRE | WERK |
| HARTEN | NAAM | WIJZEN |



K	R	I	B	B	E	T	H	L	E	H	E	M
L	E	G	N	E	D	D	I	B	N	A	A	M
E	Z	N	E	D	E	H	M	I	R	R	E	E
I	I	A	V	G	R	O	O	T	I	T	S	L
N	E	Z	I	A	V	M	R	A	B	E	I	A
E	K	A	U	A	D	O	E	K	E	N	M	Z
G	L	R	D	M				R	S	E	E	U
A	O	E	A	H				E	U	Z	O	R
H	V	T	F	E				T	T	J	N	E
E	K	H	E	R	D	E	R	S	S	W	E	J
B	O	R	Z	B	S	T	A	D	U	E	D	M
L	N	R	O	E	R	A	A	D	G	R	E	D
E	I	J	J	R	H	H	N	A	U	K	R	I
W	N	K	R	G	O	U	D	N	A	T	I	T
I	G	B	L	J	D	S	C	H	A	P	G	G

Zoek de verschillen

De herder zijn op zoek naar het pasgeboren kind. Maar de tekeningen zijn verschillend. Kan jij zien wat er anders is?



