



Sint-Maarten

Het is al echt herfst. Je ziet het aan de natuur: de bladeren verkleuren en vallen van de takken. Bovendien wordt het kouder.

De zomerkleren worden opgeborgen en de warme kleding krijgt een plaatsje vóór in de kast. Iedereen zoekt warmte: thuis, bij familie en vrienden. In deze tijd past heel mooi het verhaal van Sint-Maarten, dat je kunt lezen op pagina 2. Hij hielp iemand met een deel van zijn mantel. Van zo'n gebaar krijgen we het warm! Ook door het meedoen aan een viering of een familiezonntag en van het goedmaken na een ruzie, kun je een warm gevoel krijgen. Je wordt er blij van! Wij wensen je veel leesplezier!

Afbeelding: schilderij 'Sint Maarten' uit 1671 door Antoon van Dijck.

Speciale vieringen

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

3 November, 10.00 uur: familieviering

Sint-Odulphuskerk, Best

9 November, 17.00 uur: Sint-Maarten.

Na afloop is er een lampionnoptocht naar de pastorietaan. Daar drinken we chocomel en eten een Sint-Maartenbroodje.

Heilig

Paulus schrijft: "Als je bij God hoort, ben je heilig." In de Rooms-Katholieke Kerk worden sommige mensen die Jezus Christus op een bijzondere manier hebben gediend ook 'heiligen' genoemd. Op speciale dagen wordt aan die heiligen gedacht. Vaak is dat op de dag waarop ze zijn overleden. Sommigen van deze heiligen zijn ook buiten de Rooms-Katholieke Kerk bekend. Denk maar aan Sint-Nicolaas of Sint-Maarten. Ze worden dan geen heiligen genoemd, maar krijgen wel het woordje 'Sint' voor hun naam (wat een ander woord is voor 'heilige')

Verschijningsdata en thema's DigiDulfke

- **17 november:** Advent, we bereiden ons voor op Kerstmis
- **15 december:** Kerstmis en de doop van Jezus



Sint-Maarten

Maakt het God iets uit hoe ik leef?

Een goede vraag! Sint-Maarten (geboren in 316 na Christus) zal deze vraag met 'JA' beantwoorden.

Op jonge leeftijd heeft hij zijn leven veranderd.

Jezus is voor hem een voorbeeld geworden waardoor hij anders is gaan denken en doen.

Met andere woorden: Sint-Maarten kwam tot inzicht of inkeer.

Sint-Maarten was een soldaat en ontmoette een bedelaar. Je weet vast wel wat een bedelaar is. Een bedelaar is een arme man of vrouw die andere mensen om geld vraagt.

Is arm zijn je eigen schuld? Sommige mensen zullen deze vraag beantwoorden met 'ja'.

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Iedere keuze heeft een gevolg.

Als papa of mama te hard met de auto rijdt dan kun je een boete krijgen.

Toch kun je arm worden buiten je schuld. Je raakt je baan kwijt doordat het bedrijf failliet gaat.

Sommigen mensen worden ziek en kunnen niet werken. Het leven kan mensen buiten hun schuld zwaar treffen.

Sint-Maarten was een soldaat in het Romeinse leger. Hij ontmoette de arme man op een koude donkere nacht in de Franse stad Amiens.

Het was bar koud. Het enige dat Sint-Maarten kon doen, was een deel van zijn rode soldatenmantel geven. Dat was een moedig besluit. De mantels van soldaten waren namelijk van de Romeinse keizer. Er stond een zware straf op het verliezen van de eigendommen van de keizer.

Waarom deed Sint-Maarten deze goede daad? In een droom hoorde hij een stem van Jezus die zei: 'Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Wat je voor deze kwetsbare mensen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan!'. Het antwoord van Jezus staat in de bijbel bij de evangelist Matteüs. Na die droom is Sint-Maarten gaan nadenken over hoe hij leefde voordat hij de bedelaar ontmoette en daarna. Jezus moedigde Sint-Maarten aan om het anders te gaan doen. De droom heeft grote gevolgen en betekenis voor het leven van Sint-Maarten gehad. Tegen mensen in zijn tijd zei hij: 'Deze bedelaar is op mijn weg gekomen om mij te laten zien hoe ik het verschil kan maken!' Hij is naar Poitiers gereisd.

De woorden van Jezus zijn voor Sint-Maarten als een kompas geworden. Een kompas wijst je in de goede richting. In de richting van God die graag ziet dat alle mensen van Hem en van elkaar houden. In de Bijbel vind je meer voorbeelden waarin Jezus ons laat zien hoe God wil dat wij leven. Soms lukt ons dat en soms niet. Iedereen kijkt wel eens in een andere richting. Of we scrollen door naar een leuker bericht. We zappen naar een andere zender of veranderen van app. Gelukkig hebben wij de woorden van Jezus uit het evangelie (Blijde Boodschap) en het verhaal van Sint-Maarten zodat we steeds opnieuw aangemoedigd worden om het verschil in het leven van mensen te maken.

? (uitdaging):

Kun jij vertellen hoe jij het verschil kan maken in het leven van iemand die bij jou in de straat woont of op school zit?

Tip: Nodig papa of mama uit om met je mee te denken!



Lieve Paus Franciscus

Kinderen uit de hele wereld hebben een brief geschreven aan paus Franciscus en beginnen die brief met: Lieve ...

Zo vroeg Alexandra van 10 uit de Filippijnen: "Lieve Paus Franciscus, Ik hoop dat u mijn brief leest. Ik wil u al ontmoeten sinds ik over u gehoord heb. Paus Franciscus, weet u waarom sommige ouders ruzie maken met elkaar?"

Paus Franciscus antwoordde: "Beste Alexandra, We maken allemaal ruzie. We zijn allemaal menselijk. Zelfs ik heb ruzie gemaakt. Ons leven samen brengt problemen met zich mee. Je hoeft hier niet verbaasd over te zijn. Het is normaal. Ik vind het ene leuk, en jij het andere. Soms zullen we het niet eens zijn met elkaar. Ik weet zeker dat jij zelfs weleens ruzie hebt gehad met je vrienden. Maar het leven gaat door en wij gaan vooruit. We komen samen door de moeilijke tijden heen. Het is normaal om ruzie te hebben. Daarom hebben jouw ouders soms ook ruzie. Maar wist je dat er een magische formule is om ruzies op te lossen? Ouders moeten proberen om de dag nooit te beëindigen zonder dat zij het goed hebben gemaakt. Wanneer je 's nachts woede en verdriet bij je draagt, zal je 's ochtends opstaan met een koud hart dat niet makkelijk warm wordt. Op jouw tekening zie ik jou en mij. We lachen. Er komt een regenboog uit de wolken en de zon is er ook. Dat is rust en vrede! Als je je ouders wilt helpen, raad ik je vooral aan om geen slechte dingen over je vader te zeggen tegen je moeder en geen slechte dingen over je moeder te zeggen tegen je vader. Blijf dicht bij je vader en moeder en zeg aardige dingen over ze. Dat zal goed zijn voor iedereen."



Franciscus

Familieviering in Oirschot

"Mam, ik ga niet mee naar de kerk want daar moet ik stil zitten en luisteren. Dat is zo saai!" Het is lastig voor ouders om hun kinderen mee te nemen naar de mis op zondag. De kleine gezinsviering is leuk en laagdrempelig. Deze zijn bedoeld voor de jongste kinderen tot en met 6 jaar. We hebben daarover nagedacht en zetten een eerste stap om iets nieuws uit te proberen: de familieviering.



Op zondag 3 november starten we in Oirschot om 10:00 uur met een try-out van de familieviering. Het is voor ons als pastoraal team een eerste keer dat we zoiets in de Sint-Petrusbasiliek gaan doen. We hopen zo de overgang van de kleine gezinsviering in de kapel van Sint-Joris naar de Sint-Petrusbasiliek zo comfortabel mogelijk te maken. De eerste familieviering staat in het teken van het woord 'uitleggen'. Als je iets niet snapt op school of op je werk dan vraag je om uitleg zodat je beter kunt volgen wat er gebeurt. In deze viering krijgen kinderen en volwassenen bijvoorbeeld uitleg over het boek waaruit wij de verhalen van Jezus lezen maar ook over de kleren die we dragen. De uitleg van de lezingen uit de Bijbel is toegankelijk en toegespitst op de belevingswereld van gezinnen. We houden

rekening met iedereen die naar de kerk komt. De familieviering is voor iedereen! Er komt ook een familieviering op kerstavond. De kinderen hoeven tijdens de viering niet stil te zitten in de bank. Wij zorgen voor momenten waarbij ze betrokken worden en actief mee kunnen doen. Het zal even wennen zijn. (Ook voor de pastores 😊). Jezus zegt: "Laat de kinderen tot Mij komen!" Daar zijn wij het mee eens! Jullie horen er bij! Iedereen is welkom!



Kerkkalender

In de kerk begint een nieuw jaar niet op 1 januari, maar op de vierde zondag voordat het Kerstmis is.

Dat is de eerste zondag van de advent, dit jaar op 1 december. In de afbeelding staan ook de kleuren die in de kerk worden gebruikt. Wit is de kleur voor feest, blijdschap; rood voor het vuur en de heilige Geest; paars voor verdriet en nadenken; en groen voor de 'gewone' tijden in het jaar.



Colofon

Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, Theamarie Geilleit - Goossens en Wilfred van Nunen.

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, Marcel Jurriëns, freepik.com, wikipedia.org, www.topkleurplaat.nl, woordzoekerfabriek.nl, vecteezy.com, schoolplaten.com, kerkbladgaandeweg.nl

Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl. Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Rebus

Kan jij onderstaande rebus oplossen?



Woordzoeker

Als je alle woorden wegstreept, vormen de overgebleven letters de oplossing.

- | | | |
|------------|----------|-------------|
| AANBELLEN | LAMPION | OPTOCHT |
| BEDELFEEST | LEKKERS | SINTMAARTEN |
| FEEST | LICHTJES | SNOEP |
| FOEKEPOT | LIEDJES | TASJES |
| FRUIT | LOPEN | VERKLEDEN |
| HUIZEN | NAAMDAG | VOLKSFEEST |
| KINDEREN | NOVEMBER | ZINGEN |

F	R	U	I	T	N	O	I	P	M	A	L	B
S	S	D	N	E	R	E	D	N	I	K	E	A
N	I	N	O	V	E	M	B	E	R	D	K	A
O	N	S	R	V	K	L	O	M	E	T	K	S
E	T	E	T	S	E	I	I	L	N	T	E	E
P	M	J	L	O	N	R	F	E	M	A	R	J
T	A	T	Z	L	P	E	K	T	D	R	S	S
H	A	H	T	I	E	E	Z	L	S	J	I	A
C	R	C	N	S	N	B	K	I	E	E	E	T
O	T	I	T	U	S	G	N	E	U	D	E	S
T	E	L	O	P	E	N	E	A	O	H	E	F
P	N	A	A	M	D	A	G	N	A	F	A	N
O	A	N	T	S	E	E	F	S	K	L	O	V

Oplossing:

Sudoku

Kan jij onderstaande sudoku oplossen?



				7	6	5		
3	6	7	5	2	9	4		1
5	9	1	6	4		7		2
	4	5		6		8	7	3
6	7		3	1	4	2	9	
	3	2	7	8				6
	1	9		5	6	3		8
	2		8			5	1	
8	5	3	2	7	1	9		4



