



Speciale vieringen

Best, 4 oktober, Mariakapel in de Vleut, dierenzegen om 17.00 uur met pastor Wilfred van Nunen. Alle kinderen zijn welkom en mogen kleine huisdieren, een dierenknuffel of foto meenemen.

Oirschot, 6 oktober, kapel Sint-Joris, kleine viering om 09.30 uur met pastor Pauline Vermeulen.

Op 4 oktober is het de gedenkdag van Sint-Franciscus en werelddierendag. In de kleine viering van 6 oktober komen we meer te weten over deze heilige man. Kom je ook? We zijn benieuwd naar jullie favoriete dierenknuffels! Je mag ze meenemen om ze te laten zien! Alle meegebrachte knuffels en kinderen worden gezegend. Tot dan!

Franciscus, de broeder van alle schepselen!

Zo'n 800 jaar geleden leefde er in Italië, in het stadje Assisi, een zekere Franciscus.

Zijn ouders waren erg rijk. Franciscus kon veel feestvieren met zijn rijke vrienden en alles kopen. Maar...het maakte hem niet gelukkig! Eens zag hij onderweg een arme man langs de kant van de weg zitten. De man was ook nog eens heel ziek. Hij had vieze zweren op zijn lichaam en was besmettelijk. Iedereen liep in een boog om hem heen. Franciscus zag dat en kreeg medelijden. Hij liep naar de man toe en omhelsde hem. Vanaf dat moment was er echt iets in Franciscus veranderd! In die arme man had hij Jezus herkend. Hij gaf vanaf toen niets meer om geld en mooie kleren. Hij gaf alles wat hij had weg en ging de armen helpen. "Jullie zijn mijn broeders en mijn zusters", zei hij.

Lees verder op pagina 2

What's in a name

Franciscus heet eigenlijk 'Johannes'. Hoe zit dat?

De ouders van Franciscus heten Pica en Pietro Bernadone. Pietro had een eigen bedrijf in mooie stoffen. Hij was vaak op zakenreis naar Frankrijk om stoffen te kopen. Het reizen ging in de Middeleeuwen heel anders. Mensen waren vaak maanden onderweg. Internet en telefoons bestonden nog niet. De vader van Franciscus was nog in Frankrijk toen Franciscus werd geboren. Pica laat haar zoon dopen en noemt hem Johannes naar Johannes de Doper (de neef van Jezus). Als Pietro thuiskomt, is hij trots op zijn pasgeboren zoon. Hij noemt de kleine Johannes 'Fransje' omdat hij zoveel van Frankrijk houdt. Dus de roepnaam van Johannes wordt 'Franciscus'.

Bovenste deel van het oudste portret van Franciscus van Assisi, een muurschildering van Sacro Speco in Subiaco.





Franciscus, de broeder van álle schepselen!

Vervolg van pagina 1

De rijke vrienden en mensen uit zijn familie vonden hem maar dom, omdat hij alles weggaf en koos voor een leven in armoede. Maar Franciscus was gelukkig! Hij keek anders dan de meeste mensen. Hij keek met zijn hart, zou je kunnen zeggen. Zo keek hij ook naar de dieren, de vogels, de bloemen en de bomen. "Alles wat leeft, alles wat door God gemaakt is, de zon en de maan, het water en de lucht, ze zijn allemaal mijn broeders en zusters", zei Franciscus. "Daarom moeten we er goed voor zorgen."

Franciscus stierf op 4 oktober. Er wordt verteld dat de leeuweriken die dag mooier zongen dan ooit tevoren en zó hoog vlogen dat ze niet meer te zien waren. Op hun vleugels droegen ze de ziel van Franciscus naar de hemel. Dankzij Franciscus is 4 oktober nu Wereldierendag.

Franciscus is al die jaren door een groot voorbeeld gebleven. Onze paus heeft zijn naam gekozen: paus Franciscus, het hoofd van de kerk. Juist ook in onze tijd mag de boodschap van Franciscus klinken! Want we weten dat het niet goed gaat met veel van Gods schepselen. Planten en diersoorten verdwijnen, het klimaat verandert, het water en de lucht worden vervuild omdat veel mensen meer om geld en luxe geven dan om de schoonheid van de schepping. Daarom is het belangrijk dat we het verhaal van Franciscus blijven vertellen.

Probeer jij ook te kijken met de ogen van je hart? Naar de mensen, de bloemen, de dieren, de wereld? Dan kun jij ook ontdekken hoe fijn het is om te voelen, dat elk schepsel als een broer, een zus voor je is, die je niet kunt missen!

Dierendag

Het is vandaag weer dierendag op 't feest van Sint-Franciscus. We denken aan de viervoeters, de vogels en de viskes.

We kunnen echt niet zonder hen we zijn met hen verweven. Het bloed dat door hun aderen stroomt stroomt uit de wil tot leven.

Dat geldt ook voor het kalfje bij moeder weggehaald zodat de mens uit moederschap zuivelprodukten haalt

Ik denk ook aan de varkentjes die zelden zonlicht zien, verstoken blijven van een modderbad, van wroeten bovendien

Ik wens poes Mienie een visje toe en boxer Boris een koeienbot, maar als het daarbij blijven zou vind ik dierendag maar zot.

Ik wens alle dieren een leven toe zoals God ze schiep, elk naar zijn soort, opdat ze vliegen, zwemmen, dartelen, kunnen doen wat bij hen hoort.

In de boer die van zijn dieren houdt, in de visser die niet wegvangt alle viskes, in de klant die nadenkt voordat hij koopt herken ik Sint-Franciscus

Een schepsel dat met heel zijn hart geen heerser is, maar hoeder, in ieder wezen een groot wonder ziet, een zuster en een broeder

Zo leven allen naar hun soort op onze Moeder aarde het leven zoals 't hen toebehoort. Dat is van grote waarde.

Verschijningsdata en thema's DigiDulfke

- **20 oktober:** Sint-Maarten, een voorbeeld van naastenliefde
- **17 november:** Advent, we bereiden ons voor op Kerstmis
- **15 december:** Kerstmis en de doop van Jezus



Paus Franciscus

De echte naam van de paus is Jorge Mario Bergoglio. Hij hoefde niet lang na te denken welke naam hij zou aannemen als nieuwe paus. Hij wist direct dat dit Franciscus zou worden omdat die zich inzette voor de vrede en de armen. Hoe kwam dat?

Vlak voordat paus Franciscus tot paus werd gekozen kwam zijn vriend de Braziliaanse kardinaal Claudio Hummes naar hem toe.

"Hij omhelsde mij. Hij kuste mij. Hij zei, vergeet de armen niet", zei de paus. "En zo kwam in mijn hart de naam van Franciscus van Assisi op: de man van de armen, de man van de vrede, de man die liefde en zorg had voor de schepping (...) de arme man die een arme kerk wilde."

Mooi verhaal, toch en een mooie opdracht!? De paus heeft op het Sint-Pietersplein in Rome een ruimte met openbare douches laten plaatsen. Bij een ochtendwandeling had hij een dakloze ontmoet en bij hem op de thee gevraagd. De dakloze man wilde niet op de uitnodiging ingaan. De paus vroeg: "Omdat ik de paus ben?" "Nee," antwoordde de dakloze. "Omdat ik geen schone kleren heb en mij vies voel!"



Lieve Paus Franciscus

Kinderen uit de hele wereld hebben een brief geschreven aan paus Franciscus en beginnen die brief met: Lieve ...

Zo vroeg Judith van 9 uit België:

"Lieve Paus Franciscus, Wat maakt u gelukkig in uw werk als paus?"



Lieve Paus Franciscus,
Wat maakt u gelukkig in uw werk als Paus?
Judith
9 jaar, België



24

Paus Franciscus antwoordde:

"Beste Judith,

Het maakt mij gelukkig om onder de mensen te zijn. Dat maakt mij echt gelukkig. Wanneer ik niet onder de mensen kan zijn, breng ik tijd door met Jezus en praat met hem over mensen. Ik kan me niet voorstellen dat ik alleen zou zijn.

Judith, ik vind jouw tekening heel mooi. Jij hebt mij getekend zoals ik mijzelf zie: hand in hand met jou en je vrienden. Ik ben blij om samen te zijn met anderen. En als paus vind ik ook dat ik onder de mensen moet zijn."

Franciscus



Safe the date



Informatieavonden Eerste communie 2025

- 1 oktober 2024, 19.30 uur Oirschot/
Spoordonk**, pastoraal centrum
Koetshuis, Nieuwstraat 17 te Oirschot
- 3 oktober 2024, 20.00 uur. De Beerzen**,
pastorie Middelbeers

Eerste communie 2025

- 11 mei** Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
18 mei Sint-Odulphuskerk, Best
25 mei Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

Informatieavond vormsel 2025

- 14 oktober 2024, 19.30 uur,**
H. Antoniuskerk, Best,
voor de ouders en
aanstaande vormelingen
uit de hele parochie. Aanmelden kan
die avond of nog t/m 20 oktober via
een van de parochiecentra.



Vormsel 2025

- 8 juni H. Antoniuskerk, Best**
Voor alle vormelingen uit Best,
Oirschot, Spoordonk en
de Beerzen.



Vader en zoon

Als Franciscus een volwassen man is, krijgt hij ruzie met zijn vader Pietro.

Pietro wil dat hij het familiebedrijf gaat voortzetten. Franciscus verlaat Pietro en Pica om zijn droom te volgen: arm worden zoals Jezus. Hij wil al zijn spullen en kleding verkopen om te geven aan arme mensen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij spullen van zijn vader steelt.

Er volgt een rechtszaak. De bisschop van Assisi bepaalt dat Franciscus het goed moet maken met zijn vader. Franciscus krijgt een idee. "Okay, papa krijgt zijn zin! Hij kan alles terugkrijgen. Ook de kleren die ik aan heb. Deze kleren zijn ook met zijn geld gekocht." Op het kerkplein van Assisi zijn veel mensen getuigen wanneer Franciscus al zijn kleren uittrekt! De bisschop slaat gauw zijn mantel om hem heen. Weet je wat Franciscus zei? "Vanaf nu heb ik maar één vader, God!"

Opnieuw laat Franciscus zien dat hij Jezus volgt. Jezus noemt God: "mijn Vader".



Colofon

Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker,
Theamarie Geilleit - Goossens en
Wilfred van Nunen.

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl,
Marcel Jurriëns, sudoku-variations.com,
kerkbladgaandeweg.nl, webshop-flexjuf.nl,
supercoloring.com, freepik.com, O.W. Zijlstra,
all-free-download.com, wikipedia.org

Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl. Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Zoek de 10 verschillen

Kan jij de 10 verschillen tussen de twee tekeningen gevonden krijgen?



een mop		↕	slee		↕	naaldboom		aal	↕
			aankomend (afk.)			werpstrik v. cowboys	↕	tweede muzieknoot	
↙			↓			papegaaï	→	↓	
						puzzels oplossen			
pius	model v.h. haar	→				↓			
	rekening								
↙	↓		inwoner van Rusland	→				zwervogel	
mijn verjaardag valt ... een zaterdag	→					kus	→	↓	
						zo sterk ... een beer			
↙			aan zee (afk.)	→ ↓			werktuig en anderen (afk.)	→	
			zesde muzieknoot						
gisteren ... ik vis			↓				↓		slot
eenzaam	→								
eerste muzieknoot	deel v. kachel	→							↓
	grootvader								
↙	↓		en anderen (afk.)			hij ... groter dan Piet		op deze manier	Europese Unie (afk.)
heel diep denken	→		↓			↓		↓	
om bv. vissen mee te vangen	→					tegenovergestelde van jong	→		

Zweeds raadsel

Slaag jij erin om in elk hokje de juiste letter in te vullen?

Doolhof



