



Hoera, het is vakantie!

Boeken aan de kant. Dag juf, dag meneer/meester, tot over een paar weken. Voor velen ook: dag school, ik ga naar een nieuwe school! En nu dan heerlijk op vakantie! Zon, strand, camping, huisje, een ander land?

Wie weet! Hopelijk voor allemaal een goede, mooie, ontspannen reis, waar je veel kunt zien, samen kunt genieten. Misschien zie je op je reis nog wel een mooie kerk waar je een kaarsje op kunt steken. In ieder geval kun je wel vragen om een fijne reis en weer een goede thuiskomst.

Maar ik ben wel blij dat God geen vakantie kent. Hij 'werkt' gewoon door. Gelukkig maar, want wat heeft het voor zin om Hem om een veilige reis te vragen, als er bij zijn bureau staat: "Ben op vakantie. Vraag het over 6 weken nog maar eens?"

Weet je wie er eigenlijk ook vakantie mogen hebben? Mama en papa. Zij hebben ook een heel jaar hard voor jullie gewerkt en elke dag veel gedaan. Geef hen nu ook wat vakantie en help op de camping, in het vakantiehuusje of thuis ook wat met opruimen en afwassen. In hun zorg voor jullie hebben zij nooit echt vakantie, want dat gaat altijd door.

Geniet er allemaal van en over twee maanden ben ik er weer.

Speciale vieringen

De komende twee maanden zijn er geen speciale vieringen, want veel mensen zijn op vakantie. Maar daarna gaan we weer mooie vieringen en activiteiten plannen voor komend jaar!



Speelgoedbank Oirschot is nog open tot 10 juli. Daarna zijn we 4 weken tijdens de basisschoolvakantie gesloten.



Kom gezellig nog iets leuks ruilen en/of halen met je tegoed muntje, zodat je tijdens je vakantie iets nieuws hebt om mee te spelen. Er zijn volop puzzels, gezelschapspelen, kaartspelen, etc. Je kunt bij de speelgoedbank zomaar een nieuw spel vinden en je daar heerlijk mee vermaken. Op het strand, in je tent of gewoon lekker thuis.

Op woensdag 14 augustus 14.00 uur starten we weer en zijn we elke woensdagmiddag open.

Adres: Nieuwstraat 17a, Oirschot.

E-mailadres voor vragen:

speelgoedbank@odulphusvanbrabant.nl

Of via de website van WIJzer Oirschot:

www.wijzer-oirschot.nl

Als een lopend vuurtje

De vrienden van Jezus waren na de kruisdood van Hem bang. Ze zaten samen in een huis en durfden bijna niet naar buiten. Stel je voor dat ze herkend werden en ook gevangen werden genomen!

Dat duurde totdat Jezus weer bij hen kwam nadat Hij was verzezen. Een paar keer is dat gebeurd en daarna durfden ze weer naar buiten. Ze kwamen Jezus ook nog tegen bij het meer en zagen Hem later naar de hemel gaan. Daarna was het toch wel weer spannend. Ze begrepen nog niet alles wat er was gebeurd. Maar met Pinksteren kwam de heilige Geest als een vurige vlam bij hen en toen kregen ze het door: Jezus was degene die aan Abraham was beloofd, Jezus was degene waar al die profeten over hadden gesproken, waarvan ze zeiden dat Hij bijzondere dingen zou doen en sterven voor alle mensen.

Die boodschap van Jezus, dat God zoveel van de mensen houdt, dat Hij ook altijd alles met hen goed wil maken als ze ergens spijt van hebben. Die boodschap is er voor de mensen en die moet verteld worden. Ze gaan naar buiten en vertellen dat aan alle mensen die het maar willen horen en die horen het allemaal in hun eigen taal. Als een lopend vuurtje gaat dat rond.

Later zorgt God dat er nog iemand bij hen komt: Paulus! Hij was een geleerde, werd door God geroepen en vertelde de apostelen dat de boodschap van Jezus voor iedereen was, niet alleen voor het Joodse volk. Toen veranderde opeens een heleboel. De leerlingen gingen op pad en overal vertelden zij over de boodschap van Gods liefde. Wat er allemaal met hen gebeurde, omdat veel belangrijke mensen, zoals een Romeinse keizer, niet naar hen wilde luisteren, daar ga ik nu verder even niets over zeggen.



Fotobijschrijft

Belangrijk was alleen dat geprobeerd werd het verhaal tegen te houden, maar dat lukte niet.

De Romeinse soldaten zaten in heel Europa en een deel van Azië en vertelden ook daar wat zij ervan wisten en zo ging het verder. De boodschap ging als een lopend vuurtje rond, eeuwen lang. Telkens als men op weg ging om nieuwe landen te ontdekken, ging die boodschap mee en zorgde zo voor de grootste kerk op de hele wereld. Men luisterde echter niet alleen naar de boodschap, maar men deed er ook iets mee.

Er werden scholen opgericht, zieken verzorgd, wetenschap bestudeerd. Er werd onderzocht, geleerd, ontwikkeld, maar vooral ook geholpen. Eeuwenlang ging men ermee door.

Als jullie zo direct op vakantie gaan, zul je het zien. Overal zijn duidelijke bewijzen dat het vuurtje daar ook brandt. De hele aarde, alle mensen mogen het weten:

zegt het voort, zegt het voort:
God houdt van de mensen.
Zorg dat het vuurtje blijft lopen!



Communie 2024



De Beerzen - Terugblik op de eerste communie

Hallo mijn naam is Luus. Op zondag 2 juni 2024 heb ik samen met 14 andere kinderen uit Oost- West- en Middelbeers mijn communie gedaan.

We zijn naar de kapel geweest om kaarsjes aan te steken. We hebben een rondleiding in de kerk gehad. Een keer 's avonds hebben we brood en soep gegeten in de pastorie. We hebben toen samen brood gedeeld wat iedereen mee had genomen. Ook hebben we 2x geoefend voor de communie mis en posters gemaakt met een foto van onszelf om in de kerk op te hangen. We hadden er ook een goed nieuws bericht op gezet. Er was ook een goed doel bedacht. Het goede doel is het deelkastje bij de kerk. De meeste kinderen hebben spullen gegeven voor het deelkastje bij de kerk en sommigen hebben geld gegeven zodat er iets gekocht kan worden voor in het deelkastje.

Op zondag 2 juni was de communie mis en kregen we onze eerste echte hostie en sommige andere kindjes kregen een Oreo koekje. Daarna gingen we naar huis en hadden we groot feest. We waren blij want het zonnetje scheen, dat was ook mijn goed nieuws bericht!

Groetjes, **Luus**



Vormsel 2024

Oirschot - Terugblik op het vormsel Sint-Petrusbasiliek Oirschot

Op zondag 2 juni hebben tien vormelingen uit Oirschot hun vormsel mogen ontvangen. Een groep kinderen van vier verschillende basisscholen. Wat het dit jaar bijzonder maakte, is niet alleen het moment van de vormselviering in het voorjaar, maar ook dat er drie jongvolwassenen hun vormsel mochten ontvangen, samen met hun jongere broer uit groep 8. Vicaris-generaal Lamers van het bisdom 's-Hertogenbosch kwam het vormsel toedienen en zanggroep Mixed Voices heeft de viering opgeluisterd. Het was een mooie viering.



Nienke: "De voorbereiding naar het vormsel vond ik wel prima. Voor mij betekent het vormsel een uiting dat je altijd jezelf mag zijn. Iedereen mag er zijn zoals die is. En ik vond het fijn om deze dag te vieren. Ik heb dit na de dienst gevierd met mijn familie, fijn om iedereen om je heen te hebben. Ik heb een hele fijne dag gehad. Voelde me speciaal."

Toon: "Ik vond de vormselviering wel goed, Je kan jezelf zijn en je bent goed zoals je bent. Ook leuk dat de broers van Jurek meededen."

Jurek: "Ik vond het heel leuk en ik vind het ook heel gaaf dat ik ben gevormd."

Eva: "Ik heb de vormselviering als fijn en leerzaam beleefd, de 'vormfie' van de vicaris was ook erg leuk! Wel waren de voorbereidingen meer dan ik had gedacht."



Voor je agenda

Datum: zaterdag 31 augustus 2024
Plaats: Aalst-Waalre
Wat: Samen op weg met Willibrord: 'Hoor je mij?'



De heilige Willibrord is een belangrijke heilige voor Nederland. Hij was een heel moedige man die zijn abdij in Ierland achter zich liet om naar ons land te komen om mensen dicht bij Jezus te brengen. Dat kun je nooit alleen en daar heb

je hulp van God bij nodig. Hoe kun je de hulp van God vragen? Ga het ontdekken!

Het bisdom van 's-Hertogenbosch organiseert een feestelijke en inspirerende gezinsdag rondom de heilige Willibrord.

Meer informatie op www.bisdomdenbosch.nl/hoor-je-mij

Maria Tenhemelopneming



Op 15 augustus vieren we een speciale feestdag: Maria Tenhemelopneming, ter ere van Maria, de moeder van Jezus, die aan het einde van haar leven op aarde door God in de hemel werd opgenomen. Zij heeft daar voor altijd een plaats, dicht bij Hem.

Haar leven was niet altijd gemakkelijk. Toen Maria zwanger was en het Kindje bijna geboren zou worden,

moest ze samen met Jozef op een ezeltje van Nazareth naar Bethlehem reizen. Toen Jezus nog heel klein was, moesten ze vluchten naar Egypte. Ze begreep Jezus niet altijd, maar bleef in Hem geloven. Zeker de laatste dagen van Jezus' leven waren voor haar als moeder heel moeilijk! Toch bleef ze ook toen dicht bij Hem.

Nationale bedevaart

Datum: Vliegtuig: 27 april t/m 2 mei 2025
 Bus: 26 april t/m 3 mei 2025
Wat: Nationale bedevaart naar Rome in het heilig jaar 2025



Rome is de stad van de paus en het centrum van de wereldkerk. Hier liggen de apostelen Petrus en Paulus begraven, de steunpilaren van de Kerk. Rome moet je gezien en beleefd hebben, al is het maar één keer in je leven.

Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid daarvoor. Paus Franciscus heeft gelovigen van over de hele wereld uitgenodigd om als 'Pelgrims van hoop' een bedevaart naar Rome te maken en door de heilige deuren de grote basilieken te betreden.

Meer informatie op www.rome2025.nl

Vraag het Dulfke

Wat is eigenlijk een catechismus?

Dulfke: Vroeger kreeg iedereen op de lagere school les met heel veel vragen en antwoorden die in een boekje stonden dat 'catechismus' heet. Dat wordt nu al heel lang niet meer gedaan. Omdat er gevraagd werd jullie op een moderne manier over de Boodschap van Jezus, over God en de kerk te vertellen, ben ik dus gekomen. Ik vertel wat er in de Bijbel staat, wie God is, wat Jezus ons vertelt en voor ons heeft gedaan en wat de kerk eigenlijk is. En over alles wat er in speciale vieringen voor jullie gebeurt.

Heb je ook een vraag?

Dan kun je een mailtje met daarin je vraag sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl





Hij kent je naam!

Vroeger kenden de mensen nog geen mobiele telefoon waar je van alles mee kon doen.

Als mensen iets zochten als hulp om iets niet te vergeten moesten ze het opschrijven, maar een pen of papier was er ook niet altijd. Sommigen legden een knoop in hun zakdoek. Als ze 's avonds hun broek uittrokken kwamen ze die dikke bult tegen. O, ja! (Maar waar was het ook al weer voor?)

Een andere methode die men gebruikte (en soms doen mensen dat nog wel) is een pen lenen en het in de binnenkant (de palm) van je hand schrijven.

Als ze dan thuis de handen gingen wassen, kwamen ze vanzelf het bericht weer tegen.

Iets in de palm van je hand schrijven is dus zoiets als nooit meer vergeten. Deze methode is blijkbaar al heel oud, want Jezus spreekt er ook over in de Bijbel.

God de Vader houdt zoveel van iedereen, dat Hij de naam van iedere gedoopte in de palm van zijn hand schrijft. Hij vergeet je dus nooit!

De naam is heel belangrijk. Aanstaaende papa's en mama's denken vaak heel lang na voordat zij een naam hebben voor de toekomstige baby. En dat is logisch, want die doet daar het hele leven mee. Met die naam wordt je geroepen, met die naam sta je in alle documenten en papieren. Die naam staat op je proefwerken, rapporten en diploma's, je paspoort, je rijbewijs. Met die naam noemen je vrienden en vriendinnen jou. Die naam hoort helemaal bij jou en is dus voor jou heel belangrijk. Dat God jouw naam in zijn hand schrijft, zegt natuurlijk vooral hoe belangrijk je voor Hem bent.

Vroeger kregen de kinderen vaak een naam die in de familie veel voorkwam, bijvoorbeeld die van oma of opa. Ook was het vaak de naam van een heilige, waarvan de ouders vonden dat die een goed voorbeeld voor het kind kon zijn. Later kwamen er ook namen van bekende mensen en tegenwoordig vaak namen, waarvan men niet eens precies weet waar die vandaan komt, maar het klinkt gewoon goed. Het uitspreken van die naam is voor jou meteen een teken dat jij bedoeld wordt. Er is ook een leuk boekje: het woordenboek van voornamen. Daarin kun je van heel veel namen, die vroeger vaker voorkwamen, de betekenis of afkomst vinden, maar van de nieuwere namen vaak niet.

Je naam is dus heel belangrijk. Ik hoop dat papa, mama, jijzelf en God altijd trots kunnen zijn op jouw naam!



Colofon

Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, en Theamarie Geilleit - Goossens.

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com, agneskerk.org, cool2bkids.com, kerkbladgaandeweg.nl

Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl. Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Doolhof

Help jij de zoon terug naar zijn vader te komen? Schrijf de letters die je tegenkomt achter elkaar in de hokjes. Zie jij wat er nu staat?

Oplissing:



Woordzoeker



- | | | |
|------------|-------|--------|
| ABRAHAM | JEZUS | RACHAB |
| ARAM | JOSIA | RUTH |
| BATSEBA | JOZEF | SALOMO |
| BOAZ DAVID | JUDA | TAMAR |
| ISAÏ | MARIA | ZERACH |
| ISAAK | OBED | |
| JACOB | PERES | |

De boom verwijst naar de stamboom van Jezus. Kan jij alle namen uit het rijtje vinden? Als je de namen in de boom wegstreept, houd je een paar letters over. Deze vormen samen de zin:

Puzzel

Hieronder zie je een paar vissers, leerlingen van Jezus. Welke visser heeft de meeste vissen gevangen? Volg de vislijnen om daar achter te komen.



Rebus



