



## Nieuwe generatie

### Uitgevlogen op eerste pinksterdag

Eén van de oude klompjes die pastor Van Nunen in zijn jonge jaren droeg en later ter decoratie onder de carport hing, is gekraakt door de familie Roodborst. Tegen het uitvliegen begint maatje 38 toch wel erg krap te worden ... De eerste verliet op vrijdag 19 mei het nest.

Op eerste pinksterdag zijn de vier resterende roodborstjes uitgevlogen. In elke hoek van de tuin klinkt gepiep en vliegen de oudervogels af en aan. Het kroost mag de vleugels uitslaan, de 'wijde wereld' in, een wereld vol gevaren. Buiten de poort loert een kat. Mogen de jonge vleugeltjes hoog genoeg gedragen worden door de wind. En mogen wij ons gedragen weten door de goede Geest.



## Speciale vieringen

### Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers

**Zondag 2 juni** is het zover: onze eerstecommunicanten hebben hun mooie feest om **10.30 uur** in de kerk.

**Zaterdag 15 juni, 19.00 uur**, dankviering voor de communicanten. In deze viering wordt extra aandacht besteed aan het goede doel dat door hen gekozen is, het deelkastje voor de kerk.

### Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

**Zondag 2 juni, 10.00 uur:** Viering van het heilig vormsel, met zanggroep 'Mixed Voices'. Vicaris-generaal Theo Lamers komt namens de bisschop het H. Sacrament van het vormsel toedienen.

**Zondag 30 juni, 10.00 uur** naviering voor de communicanten en vormelingen van Oirschot en Spoordonk, met aansluitend een gezellige lunch in de pastorietuin.

### Sint-Odulphuskerk, Best

**Zondag 16 juni, 11.00 uur** Er is een processie ter ere van de patroonheilige van onze parochie Sint-Odulphus van Brabant.

Bij slecht weerr vindt de viering plaats in de kerk.

**Zaterdag 22 juni, 17.00 uur:** dankviering voor alle eerstecommunicanten uit Best. Aansluitend is er in de pastorietuin een samenkomst, waarbij de kinderen, hun ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden welkom zijn. De werkgroep zorgt voor iets te eten en te drinken.

### H.Antoniuserk, Best

Dit jaar bestaat het Wilhelminadorp, de wijk in Best waarin de H. Antoniuskerk staat, 75 jaar. Ook de kerk viert haar 75e verjaardag in een gezamenlijke viering voor alle parochianen op **zondag 23 juni om 10.30 uur**. Iedereen is van harte uitgenodigd dit feest samen te vieren!



# Ssst ... God is aan het woord!

**God is machtig en in allerlei computerspellen of filmbeelden hoor je van grote en machtige figuren en helden dat zij enorm hard spreken of veel geluid maken. God kan dat natuurlijk heel goed, maar dat doet Hij bijna nooit.**

In het verhaal van Jezus (het evangelie) horen we maar een paar keer dat God spreekt, maar dan nog niet eens zo dat iedereen dat hoort als stem van God. Bij de doop van Jezus was dat het geval, maar ook op de berg waar Jezus met drie vrienden was. Verder hoor je Jezus ook nooit met veel poeha wonderen doen of wachten op applaus. Hij maakt een gestorven meisje weer levend, laat Lazarus weer tevoorschijn komen uit het graf, geneest melaatsen en laat blinden weer zien en nog veel meer, maar allemaal heel rustig. Soms zegt Hij tegen degenen die Hij hielp dat ze het niet overal moeten gaan rondbazuinen! Twee keer horen we hoe er veel geluid van God komt. Één keer als Jezus sterft aan het kruis: de aarde siddert want wat doen de mensen hun schepper aan! En de tweede keer als de heilige Geest met Pinksteren bij de apostelen en Maria verschijnt: de grote verandering komt eraan, want nu kunnen durven zij overal de blijde boodschap van Jezus te verkondigen!

Jullie kennen ook het woord roeping. Misschien denk je dan wel dat God direct tot diegene spreekt, maar dat is niet zo. Het gebeurt in stilte en rust. Elke keer weer ga je over zoiets nadenken, je voelt je steeds meer ergens naartoe getrokken. Als je eraan denkt, wordt je er blij en gelukkig van en meer van dat soort gevoelens en

gebeurtenissen, maar dus in alle rust. Je krijgt dan ook de beste gedachten en ingevingen over God als je niet op instagram, tiktok, facebook of een festival zit. Ook heb je je oordopjes niet nodig. En als je in de kerk komt, merk je misschien dat de mensen het liefst hebben dat je rustig bent en niet hardop praat, want iedereen praat daar zachtjes tegen God of vraagt iets via Maria. Dat noemen we bidden. Moet je voorstellen dat iedereen dat voor zichzelf hardop zou doen!



*Schilderij 'Zegening van God de Vader' uit ongeveer 1565 van Luca Cambiaso.*

Bernadette in Lourdes sprak ook zachtjes met Maria en Maria gaf haar antwoord, maar ook zo dat de andere mensen het niet konden horen. Datzelfde gebeurt dus ook met de heilige Geest. Jij krijgt geen telefoontje of luide stem die je zegt wat je moet kiezen, maar je hoort het als het ware in jezelf, je denkt er opeens aan of iets wordt opeens duidelijk.

Soms krijg je weleens antwoord door een gebeurtenis, of iets wat iemand zegt of wat je leest. Maar je moet er voor open staan en zorgen dat je niet altijd bezig bent met harde muziek of andere luidruchtige dingen. God spreekt, maar anders dan de mensen.



# Lieve Paus Franciscus

**Kinderen uit de hele wereld hebben een brief geschreven aan Paus Franciscus en beginnen die brief met: Lieve ...**

Zo vroeg Faith van 8 uit Singapore:  
"Lieve Paus Franciscus, 1. Waarom heeft u zo'n hoge hoed? en 2. Waarom hebben sommige heiligen wonden?"



Paus Franciscus antwoordde: "Beste Faith, Op jouw tekening draag ik mijn hoge hoed, en jouw haar waait in de wind. We houden elkaars hand vast. Bedankt voor deze mooie tekening! Mijn hoed is een symbool of teken dat ik een bisschop ben. Ik draag hem tijdens speciale gelegenheden en tijdens de mis. Soms verander ik mijn hoed, maar ik hou van de hoed die ik in Argentinië had, in Buenos Aires. Wanneer ik naar Rome ging voordat ik Paus werd, nam ik altijd twee hoeden mee: een witte voor vieringen met de Paus en mijn normale hoed voor andere vieringen in Rome. Die hoed heb ik nog steeds.

Je vraagt me ook naar de wonden van de heiligen. Ja, sommige heiligen, zoals Sint Franciscus van Assisi, hadden 'stigmata', zoals we de wonden van Jezus noemen. Deze heiligen hielden zoveel van Jezus dat ze zoals Hij wilden worden. Zij wilden hem imiteren. Daarom gaf Jezus hen hun gave: zij kregen dezelfde wonden als Jezus. Met andere woorden: zij werden zoals Jezus in hun lichaam.

Maar wees voorzichtig, niet iedereen die wonden heeft, is een heilige!"

*Franciscus*

# Voor je agenda

**Datum:** zaterdag 31 augustus 2024  
**Plaats:** Aalst-Waalre  
**Wat:** Samen op weg met Willibrord:

**'Hoor je mij?'**



De heilige Willibrord is een belangrijke heilige voor Nederland. Hij was een heel moedige man die zijn abdij in Ierland achter zich liet om naar ons land te komen om mensen dicht bij Jezus te brengen. Dat kun je nooit alleen en daar heb

je hulp van God bij nodig. Hoe kun je de hulp van God vragen? Ga het ontdekken!

Het bisdom van 's-Hertogenbosch organiseert een feestelijke en inspirerende gezinsdag rondom de heilige Willibrord. In de flyer bij deze DigiDulfke vind je meer informatie.

Van harte welkom!



# Vraag het Dulfke

**Waarom heet onze kerk eigenlijk de katholieke kerk?**

*Dulfke:* Dat komt vanuit het Grieks. Kath 'olos dat betekent: 'voor iedereen' of 'over de hele wereld'. De katholieke kerk is de grootste met veel meer dan 1 miljard mensen. De bedoeling is dat je overal op de hele wereld waar je naar de kerk gaat eigenlijk hetzelfde meemaakt, ook al versta je de taal misschien niet. Op de hele wereld wordt hetzelfde uitgelegd en verteld over Jezus. De paus in Rome heeft de taak daarop te letten en te zorgen dat alles hetzelfde is. Op vakantie naar de kerk gaan in het buitenland is dus bijna hetzelfde als hier in ons eigen land.

**Heb je ook een vraag?**

Dan kun je een miltje met daarin je vraag sturen naar: [digidulfke@odulphusvanbrabant.nl](mailto:digidulfke@odulphusvanbrabant.nl)





# Alle liefde komt van God

**Dat is de boodschap die Jezus aan de mensen kwam brengen. God heeft de aarde gemaakt en alles wat erop aanwezig is.**

En of Hij het nu precies zo gedaan heeft als het bijbelverhaal vertelt of dat Hij het begin heeft gemaakt en het zich allemaal verder zo heeft laten groeien en gebeuren (met soms een beetje eigen ingrepen), dat is niet interessant. God heeft zoveel liefde, dat Hij wilde dat er veel kwam waar Hij van kon houden.

Dus de wereld met alle mooie planten en dieren. Dieren in de lucht, in het water en op het land. Planten in het water en op het land. En toen kwamen de mensen. Hij gaf de mensen ook nog eens veel verstand en gevoel, zodat zij ook van Hem konden houden, maar dat vooral ook doen door hun zorg en liefde voor de natuur en natuurlijk voor elkaar.

Iedereen is anders en iedereen houdt ook van andere dingen. De een sport veel, de ander speelt graag spelletjes of leest graag. De een houdt van ravotten en buiten spelen, de ander van muziek maken en schilderen. Sommigen houden vooral veel van familie, anderen meer van vrienden. Dat houden van hoort bij jouw persoon.

Jij houdt misschien niet van dieren, maar je zus van honden en je broer van poezen. Houden van betekent dus meteen ook zorgen voor. Als wij zeggen dat we houden van de aarde en het leven op de aarde, moeten we er ook voor zorgen. Als jij zegt dat je gek bent op je hond, maar papa of mama moeten hem eten geven of uitlaten, dan is dat niet echt houden van. En zo moeten wij ook omgaan met onze vrienden en familie.

Papa en mama doen heel veel voor jou als je jong bent, omdat ze veel van je houden, maar als zij zo meteen hulp nodig hebben, moet jij natuurlijk ook voor hen zorgen. Als jij veel van opa en oma houdt, omdat ze altijd zo lief voor jou zijn en je er mag logeren, is het vanzelfsprekend dat jij hen ook opzoekt en boodschappen voor ze doet als zij ouder zijn en niet gemakkelijk meer naar buiten gaan. Al deze vormen van liefde, voor de planten, de dieren, en de mensen komt dus doordat God dat gewild heeft. Hij geniet ervan als Hij ziet hoe wij die liefde ook vertalen naar zorgen voor.

Hij doet precies hetzelfde, al honderden jaren: van de mensen en de schepping houden en ervoor zorgen. En jij: houd jij van mama, papa, opa en oma, je zus of je broer, je vrienden en je huisdier, de vogels en de bossen? Als dat zo is, moet je dus ook altijd nadenken hoe je ervoor kunt zorgen! Succes ermee.

## Colofon

**Redactie** - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen en Theamarie Geilleit - Goossens

**Ontwerp, opmaak en beeldredactie** - Sofie den Ouden, VissenCom.nl

**Afbeeldingen** - mariajohannes.nl, vissencom.nl, Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com, commons.wikimedia.org, creatiefkinderwerk.nl, creativefabrica.com, kerkbladgaandeweg.nl

## Aan- of afmelden

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar [digidulfke@odulphusvanbrabant.nl](mailto:digidulfke@odulphusvanbrabant.nl). Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



## Woordzoeker

Streep alle woorden uit de lijst weg. De letters die overblijven vormen een wijze les.



- |          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| ANTWOORD | KRANT     | SCHOOL    |
| BOEK     | LERAAR    | STRIP     |
| BYBEL    | LES       | VAK       |
| DOM      | LETTER    | VERHAAL   |
| GEEST    | LEZEN     | VERTELLEN |
| GOD      | LUISTEREN | WETEN     |
| JUF      | MENS      | WOORD     |
| KENNEN   | PRATEN    | WYS       |

Oplossing:

## Woordpuzzel

Schrijf de dikgedrukte woorden op de goede plek. Tip: vul eerst de langste woorden in.



## Doolhof

De herder is één van zijn schapen kwijt en heeft jouw hulp nodig om hem weer terug te vinden. Zoek een weg door het doolhof en breng de herder zijn verloren schaap terug.



